

*De vorsten, koningen en adel in Europa  
in relatie tot  
Gijsbert Thaenisz in den Boogaertman uit Schoonrewoerd*

Een bijzondere nakomeling van Gijsbert Thaenisz in den Boogertman en Karel de Grote. Zoals vele andere nakomelingen is het Geloof ook voor hem de leidraad in zijn leven geweest.

***Hij was een zwerver.***

Dat was hij in geestelijk opzicht: een vreemdeling in denken en handelen.

Een man die binnen zijn geloofsovertuiging een eigen weg bewandelde in het denken over en omgaan met de minderbedeelden in de wereld.

Hij had een zwak voor hen die in de wereld vaak niet meetellen: gevangenen, gehandicapten en weeskinderen.

Cornelis en zijn vrouw geloofden niet alleen in noodzakelijke hulp voor de minderbedeelden maar handelden ook hierna; zij adopteerden twee zwaar gehandicapte weeskinderen uit China en deden zij mee aan de vakantieweken van de Vrouwenbond voor gehandicapten.

Daarnaast bezochten zij gevangenen en hebben hij en zijn vrouw diverse projecten begeleid en scholen opgericht.

**Van hem zijn de volgende aantallen voorouders gevonden.**

Gijsbert T. in den Boogaertman:	14 generaties en 274 voorouders
Karel de Grote:	50 generaties en 7.145 voorouders

***Dominee Cornelis van den Berg (1959-2019)***

Onderstaand een citaat van een artikel uit "Geloven in de Delta" van M.E.

Dominee Cornelis van den Berg van de hervormde gemeente in Ouddorp is dinsdag 2 december 2015 op 60-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek, maar tot enkele weken geleden nog altijd aan het werk, zijn roeping getrouw.

Cornelis van den Berg werd op 12 mei 1959 geboren in Westergeest, Friesland.

Na zijn studie in Utrecht diende hij in Leerbroek, Zuid-Holland (1983), Katwijk aan Zee, Zuid-Holland (1988), Nieuw-Lekkerland (1992).

Hij heeft verder gediend als zendingspredikant in Zuidoost-Azië en Roemenië (2001) en als laatste in de hervormde gemeente van Ouddorp (2012).

De predikant studeerde van 1997 tot 2000 aan het Calvin Theological Seminary in Grand Rapids (VS), waar hij de Providence Reformed Church diende.

In Philadelphia (VS) promoveerde hij op het missiologische onderwerp 'Compassion of Christ in the Asian Context'.

Zijn laatste standplaats in Ouddorp was een parttimebaan, waardoor hij ook opnieuw voor de GZB (Gereformeerde Zendingbond) kon werken.

Elk jaar maakte hij met zijn gezin vier reizen met een omgebouwde touringcar naar Roemenië om gevangenen te bezoeken en les te geven aan het theologisch instituut van de Hongaars Gereformeerde Kerk, met als zetel Cluj Napoca.

Dominee Cornelis van den Berg is op maandag 9 december in Hedel, Gelderland begraven.

- **Geloven in de Delta:**

<https://www.gelovenindedelta.nl/ds-c-van-den-berg-60-van-ouddorp-overleden/>

***Linken naar andere artikelen over Ds. Cornelis van den Berg:***

- **Gereformatorisch Dagblad:**

<https://www.rd.nl/artikel/434697-ds-c-van-den-berg-voelt-zich-een-vreemdeling-in-nieuwerbrug>

- **De Waarheidsvriend:**

<https://www.mklaassen.net/algemeen/in-memoriam-ds-c-van-den-berg-1959-2019/>

- **Nederlands Protestantisme in China:**

<https://npic.iimdofree.com/organisaties-en-werkers/bonisa/cornelis-van-den-berg/>

*Nico Bogerd*

juni 2022